

Geloven mét de kerk

Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van de periode 2019-2024. In de afgelopen periode is er op gemeente-avonden en in kerkenraad nagedacht over ons kerkzijn in de toekomst. Daaruit is naar voren gekomen dat we ontspannen, uit geloof en met realisme de komende tijd tegemoet willen gaan.

Missie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE OUDEGA (SWF) C.A. IS EEN GEMEENSCHAP VAN JEZUS CHRISTUS WAAR MENSEN THUISKOMEN, GOD EREN EN SAMEN MEEBOUWEN AAN EEN THUIS VOOR DE ZIEL.

Toelichting: We kunnen zelf een nieuwe missie maken, maar de missie van Jezus is onze eerste oriëntatie. De kerk is niet ons project of onze vereniging. De kerk is van Jezus Christus, gekruisigde en opgestane Heer van de kerk. In de activiteiten die we ontplooiën, bij veranderingen voor de toekomst is dat het eerste en uiteindelijk zelfs enige om in het oog te houden en laten we ons door Zijn Geest en liefde leiden.

Visie

ALS KERK(GEMEENSCHAP) WILLEN WE EEN PLEK BIEDEN AAN MENSEN, DIE ZOEKEN NAAR GELOOF, GEMEENSCHAP EN GOD. IEDEREEN MAG THUISKOMEN IN ONZE KERK EN GEMEENTE. GELOVEN MÉT DE KERK HEEFT EEN MEERWAARDE VOOR IEDEREEN PERSOONLIJK EN VOOR DE GEMEENSCHAP ALS GEHEEL.

Toelichting: Gods Geest is mét ons, Immanuel. Wij willen dat weerspiegelen als kerk mét de dorpen en mensen. Het christelijk geloof en de kerk(gemeenschap) is in de 21^e eeuw geen vanzelfsprekend onderdeel van het leven in de samenleving. Door velen in oudere generaties wordt dit als een pijnlijk proces ervaren. In het gesprek is daarvoor ruimte, anderzijds kan het ook een nieuw inzicht op het kennen van God geven.

Voor jonge generaties is de kerk minder belangrijk als instituut. Het Evangelie is voor velen een (onbekend) verhaal tussen alle verhalen. Deze onbekendheid geeft juist ook weer een geweldige kans om met hernieuwde open blik naar het Evangelie van Jezus te luisteren en dit uit te leven. Nu het 'moeten' eraf is, zijn velen onder jongere generaties juist geïnteresseerd in God en in geloof, zonder dat ze de ballast meedragen van de kerk als machtsinstituut.

Beleid

In 2017 hield de Protestantse Kerk in Nederland een campagne 'Geloven doe je in de kerk', waarin de vele invalshoeken van geloven werden benaderd. En dat zijn dan ook de pijlers van ons beleid en gemeente-zijn geworden om een plek te bieden aan mensen die op zoek zijn naar:

- Geloven als verwonderen
- Geloven als helpen
- Geloven als troosten
- Geloven als onthaasten
- Geloven als nadenken
- Geloven als twijfelen

Kortom: geloven kan heel goed mét de kerk!

1 Geloven is verwonderen

In onze gemeente willen we het hebben over God, geloof, Jezus en over jou. In de gemeenschappelijke diensten zien we dat God naar ons toe komt en dat verwondert ons. Deze verwondering willen we graag delen aan de dorpen.

Actie

Vooraf in deze erediensten verwonderen we ons samen over Gods aanwezigheid in de schepping, geschiedenis, in de gemeente en in ons leven.

We willen open oren en ogen ontwikkelen voor mogelijkheden om de schat van het Evangelie kunnen delen. Initiatieven als 'Berne Boarters Dagen', 'Jongerenpreek van de leek' en zangdiensten worden steeds meer op maat gesneden.

2 Geloven is helpen

Geloven is moeilijk vol te houden in je eentje en is meer dan enkel 'dingen voor waar aannemen'. We zijn aan elkaar gegeven om met elkaar te leven en delen. Als we zeggen te geloven mét de dorpen en met de mensen, vragen we ook inzet. De kerk levert niet aan klanten, de kerk dat zijn we allemaal, dat ben jij!

De kerkgemeenschappen in de regio worden kleiner en kwetsbaarder. Om zonder kramp te kunnen krimpen gaan we meer samenwerken met naburige gemeenten. Vanuit een positieve grondhouding zoeken we naar mogelijkheden om elkaar te versterken. Met de PG Gaastmeer zijn we al nader tot elkaar gekomen.

Actie

Deze samenwerking met Gaastmeer proberen we verder vorm te geven.

In de werkgemeenschap willen we zeker 4 keer per jaar een jeugdactiviteit organiseren.

Samen mét de dorpen willen we meer optrekken in het organiseren van hulp, projecten en initiatieven voor de leefbaarheid van de dorpen.

In de komende jaren willen we met de gemeente ons binden aan één groot diaconaal project. Dat geeft binding en verantwoordelijkheid.

3 Geloven is troosten

Als gemeenschap trekken we in het leven doordeweeks met elkaar op: 'wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft'(Rom. 12:15).

Actie

We drinken regelmatig koffie voor of na de kerkdienst en eten geregeld met de gemeente. In de gebouwen van de kerk of bij mensen thuis.

De 'bloemen van de week' zijn een onmisbaar gebaar vanuit de gemeente.

We willen vooral de pastorale bezetting in de gemeente in stand te houden.

Het omzien naar elkaar gaat in onze gemeente voor de materiële goederen. In de toekomst kiezen we dan ook eerder voor verkoop van gebouwen dan boven het bezuinigen op predikant/kerkelijk werker.

4 Geloven is onthaasten

De haastige trein van het leven wordt op zondagmorgen voor een moment tot stilstand gebracht, de mobiel gaat ten minste voor een uur uit. Het hoeft niet allemaal in onze tijd te gebeuren. We worden in het kerkenwerk gedragen door Hem aan wie alle macht is gegeven. Waarom zouden we ons dan druk maken?

Actie

In de maandgebeden, kringen en aanwezigheid pastoraat is er doordeweeks gelegenheid om tot rust te komen.

Vooraf is er rust te vinden in de woorden van Jezus 'komt allen tot mij en ik zal je rust geven'. In de verkondiging is dat de bron van onthaasting.

5 Geloven is nadenken

Vaak heeft geloven het imago van 'iets voor het leven na de dood'. Maar geloven is juist ook een levensbeschouwing en levenshouding voor nu. Het Evangelie leert ons hoe we hoopvol en gelukkig kunnen leven in dit leven. Wij willen als gemeente nadenken over het volgen van Jezus in deze tijd, bijv. in de invulling van werk, opvoeden, omgaan met gemis en verdriet. De kerk is namelijk een platform voor vorming en zingeving.

We denken na over de toekomst van de kerk. Daarin streven we naar een vrolijke en flexibele kerkgemeenschap. Laagdrempelig, ontspannen, met ruimte voor jong en oud.

Actie

Zingeving kan ontspannen vorm krijgen bij maaltijden, in themapreken, catechese, kringen en initiatieven als Café De Verdieping en de Sterke Verhalentafel in de verschillende dorpshuizen.

Zonder diepgang te verliezen, gaan we 4x per jaar een dienst organiseren voor kinderen en tieners. Er is 4x per jaar een herbergdienst.

In muziek en interieur van de kerkrimte zoeken we naar meer eigentijdse mogelijkheden.

6 Geloven is twijfelen

'Ik wil geloven, maar het lukt me niet'. Velen weten niet dat ook anderen met vragen en twijfels over het leven en God rondlopen.

Actie

Speciaal voor jongere generaties creëren we mogelijkheden om hier over te spreken, te leren en te groeien in geloof. We organiseren verschillende activiteiten, voor de lange duur en projectmatig.

Afsluiting

Dit is in de basis waarom geloven mét de kerk waardevol kan zijn. De kerkelijke gemeente is een plaats waar God ons in het samen verwonderen, helpen, troosten, onthaasten, nadenken, en twijfelen geloof schenkt. En zo kunnen we samen ervaren dat Gods komende nieuwe wereld nu al doorbreekt.